



... zomaar een blogje ...

Als je rondjes aan het draaien bent ...

Mijn goede daad van vandaag heb ik weer verricht, en wat geniet ik daarvan. Ik was vanmiddag halverwege mijn wandeling, bij het punt waar ik normaliter omkeer om terug te wandelen naar huis, toen er een open cabrio aan kwam rijden met een hippe dame achter het stuur.

Omdat ze vaart minderde, vermoedde ik dat ze iets wilde vragen. Ik boog mij naar haar toe en inderdaad, ze wilde dolgraag weten hoe ze bij Grand Café Bellevue kon komen want ze was al een kwartier rondjes aan het rijden. De navigatie leidde haar niet naar waar ze moest wezen en voorbijgangers wisten het haar blijkbaar ook niet uit te leggen.

Terwijl ik met haar overlegde, klonken er gelijktijdig de stem van de navigatie en een mannenstem. De mannenstem uit haar telefoon vroeg haar om aan die mevrouw (ik dus) te vragen hoe....

Ik realiseerde me dat het zo niet ging werken en besloot het over een andere boeg te gooien. "Als je wil, stap ik in en rijd met je mee er naartoe. Dan wandel ik gewoon een kwartiertje extra naar huis".

Zichtbaar enorm opgelucht, grabbelde de dame alle prullaria van de bijrijdersstoel zodat ik kon instappen en binnen een paar minuten waren we op haar plaats van bestemming. Zij blij. Ik blij.

Onderweg naar huis, genoot ik van het majestueuze uitzicht over de Waal met een paar vrachtschepen en een prachtige zonneharp boven het water.

Heb jij recent nog iemand blij gemaakt met een klein gebaar?

Overigens... als jij nou ook rondjes aan het draaien bent in je leven waar je niet uit komt, dan help ik je met alle liefde door middel van een coaching-sessie de weg naar je bestemming weer te vinden.

Lieve groet, Jacqueline Bordewin

jacqueline@bordewin.nl

www.bordewin.nl

